

## In memoriam

Vader hield van bloemen en van bomen,  
van de koeien in de wei,  
van het voorjaar dat zou komen,  
want de winter leek voorbij.

Vader, op een boerderij geboren  
in de buurtschap Lintelo  
te midden van de bossen en het koren,  
ging op school in IJzerlo.

Vader, was de achtste  
van een Achterhoeks gezin,  
Opa Chris de wijze Nestor  
en tante Jo de Benjamin.

Zuinig zijn en sober  
werd van jongs af hem geleerd.  
Heb je door Gods zegen dan iets over,  
spaar of geef het weg, dat's niet verkeerd.

Vader hield van fantasie en dromen.  
handig was hij, creatief.  
Droomde van Gods Rijk dat eens zou komen,  
want de Bijbel was hem lief.

Aan 't begin der oorlogsjaren  
stichtte hij een boerderij.  
"Lammershof" zo werd ervaren,  
was een schuilplaats in de Halse hei.

In de loop van 14 jaren  
kwamen er acht kinderen op een rij.  
Het gezin zo hebben wij ervaren  
was gelukkig en gastvrij.

Vader vond voor elk probleem een gaatje.  
Hij was immers handig creatief.  
Overdaad zo leerden wij dat schaadt je  
maar de oplossing was soms wel wat primitief.

Vader kon ook goed vertellen  
van wolven en een arreslee,  
van Piet Pelle met zijn gazelle  
en het vrouwtje Piggelmee.  
Van de beren in de bossen.  
en van Simson en de vossen.

Toen de kinderen gingen trouwen,  
kwamen de kleinkinderen al ras.  
Opa was voor hen een man om van te houden,  
omdat hij een vriend voor kinderen was.

Vader, moeder in de loop der jaren  
is het leed u niet bespaard.  
Toch heeft u Gods troost ervaren.  
Uw leven was de moeite waard.

Vader had ook zo zijn zorgen,  
wordt 't milieu niet veel te veel verpest?  
Is de jeugd wel in Gods Woord geborgen?  
Is er voor de mens van morgen  
nog wel iets van de natuur dat rest?

Te grootschalig, te eentonig  
is dat wel zo positief?  
Is de mens niet veel te hebberig  
en te weinig primitief?

Vader hield van beesten en van bomen  
van de bloemen in de wei.  
Het voorjaar is voor hem nu al gekomen  
en de winter is voorgoed voorbij.

Vader hield van de natuur en van de gaarde  
van het koren op het land.  
Maar Hij die de beste wijn bewaarde  
riep hem ter bruiloft in Zijn land.