

Geëerd worden de heer Johan Christiaan Wildenbeest en mevrouw Aaltje Wildenbeest-Lammers

Johan Wildenbeest geboren 1912 te Aalten en Aaltje Lammers geboren 1912 te Gendringen leerden elkaar kennen via de gereformeerde Keurhorster Kerk. Zij trouwden in mei 1941 en gingen wonen in Halle-Heide, een klein dorp vlakbij Aalten. Hun boerderij, De Lammershof, stond op een groot stuk heidegrond dat zij van vader Lammers hadden gekregen. Vol enthousiasme begonnen zij aan de ontginning van de heidegrond. Groot was hun vreugde toen in 1942 hun eerste kind, dochter Gerda, werd geboren.

Johan en Aaltje waren zeer godsdienstig en hadden een groot G'ds vertrouwen. Onrecht en willekeur verdroegen zij niet. Voor hen stond de mens centraal, wie of wat die mens ook was. Toen hen gevraagd werd Joodse onderduikers in hun huis op te nemen aarzelden zij geen moment, hoewel zij wisten welke gevaren dit voor hen kon inhouden.

Zomer 1943 kwam de 16-jarige Joodse tweeling, Rosalie en Sonja Overste. De meisjes werden volkomen in het gezin opgenomen, hielpen mee met oogsten, waakten mee bij een kalvende koe en, zongen mee bij het orgel. Zij voelden zich bij Johan en Aaltje, zoals Rosalie schrijft: bij deze LIEVE mensen volkomen thuis. Enige tijd zijn de zusjes bij Johan en Aaltje gebleven. In deze periode tekende Rosalie het portret van Gerda. Zij kregen daarna verschillende andere onderduikadressen. Dankzij al deze dappere mensen hebben zij deze vreselijke tijd overleefd.

Na de zusjes Overste hadden Johan en Aaltje regelmatig voor korte of langere tijd Joodse onderduikers in huis. Het verraad sliep echter niet. In de nacht van 13 maart 1944 vonden op verschillende plaatsen in Halle-Heide invallen plaats. Zo ook bij Johan en Aaltje. Hun Joodse onderduikers, Margit Weinberg-Straschnitz, haar 12-jarig zoontje Charles en Johan werden opgepakt.

De hoogzwangere Aaltje bleef met de kleine Gerda achter.



dochter Gerda getekend door Rosalie Overste



Aaltje en Johan Wildenbeest

Diezelfde nacht beviel Aaltje van zoon Gert. (Na de oorlog werden nog zes kinderen geboren Herman, Johan, Dick, Riekie, Henrik Jan en Ineke.) Bij deze razzia werden ook de twee andere kinderen Weinberg, Gabriëlle (15 jaar) en Edgar (13 jaar), ondergedoken bij de familie Aragon opgepakt. Ook de heer Arragon en meester Wisselink die aan Joodse onderduikertjes les gaf. Allen werden gevangengezet in de Koepel te Arnhem. De Joodse gevangenen werden vandaar via Westerbork naar Auschwitz getransporteerd, waar de familie Weinberg 13 dagen later, op 26 maart, is vermoord.

Na enige tijd werden de niet-Joodse gevangenen vrijgelaten. Johan kwam terug, zoals hij in spaarzame gesprekken over het gebeurde weleens opmerkte, met nog meer vastberadenheid om Joodse mensen te helpen.

Tot aan de bevrijding bleven zij Joodse onderduikers in hun huis opnemen. Zelfs toen er Duitse soldaten bij hen waren ingekwartierd.

De onderscheiding voor Johan Christiaan Wildenbeest en Aaltje Wildenbeest-Lammers wordt in ontvangst genomen door hun kleinkinderen mevrouw A. Wildenbeest en de heer Chr. Eijlders. Johan Christiaan Wildenbeest en Aaltje Wildenbeest-Lammers krijgen de titel "Rechtvaardigen onder de Volkeren". Hun namen zullen voor altijd gebeiteld staan in de Eremuur van Yad Vashem in Jeruzalem.