

Jezus, Uw verzoenend sterven
Blijft het rustpunt van ons hart.
Als wij alles, alles derven,
Blijft Uw liefd' ons bij in smart.
Och, wanneer mijn oog eens breekt,
't Angstig doodsweet van mij leekt,
Dat Uw bloed mijn hoop dan wekke
En mijn schuld voor God bedekke.
(Bundel Enige Gezangen: Gezang 14)

Na een zorgzaam leven heeft de HEERE tot Zich genomen onze moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

Dina Lammers,

sinds 10 november 1983 weduwe van G.J. Wildenbeest.

* 2 januari 1901

† 7 mei 1992

Moeder werd de laatste twee jaar verzorgd in verpleeghuis St. Antonia te Terborg.

Waalwijk: G.W. Wildenbeest
W.H. Wildenbeest-Koskamp

Breedenbroek: H. Wildenbeest
G.B. Wildenbeest-Vink

D.J. Wildenbeest
J. Wildenbeest-Wissink

H.A. Wildenbeest

Belleville: W. Tammel-Wildenbeest
(Canada) G.H. Tammel

Sinderen: M. Geurink-Wildenbeest
H. Geurink

Klein- en achterkleinkinderen

Breedenbroek, 7 mei 1992

Correspondentie-adres: Den Dam 1a, 7084 AT Breedenbroek

De dienst van Woord en Gebed, waarbij u wordt uitgenodigd, zal D.V.
gehouden worden op dinsdag 12 mei a.s. om 13.30 uur in de Adventskerk te
Varsseveld. Gelegenheid tot condoleren vanaf 13.00 uur in de kerk.

Daarna zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Varsseveld.