

De feestdag van vader en moeder is het
een kwart eeuw geleen $\frac{1}{4}$ op papier gezet

Het bruidspaar ging wonen in Hal op de hei
En voelde zich daar heel gelukkig en blij

Het boeren was weder zijn leven en lust
na 't dagelijkse werk werd er eindelijk gerust

Maar moeder hield niet van 't werken op 't land
Op kledderige klompen was 'n heel niet gebrand.

De jonge Wildbeestjes die kwamen weldra
In eenzelfde wieg volgden zij elkaar na

De beestjes zij groeiden al spoedig geducht
Zij werden toen ook door hun streken berucht

Op Gerdo's verjaardag hoort van dit verhaal
Geen kers meer te zien en de boomgaard was kaal

Al op enen dag voelde Han zich geremd
Hij zat met zijn hoofd tussen 'n stoel ingeklemd

En Rikie gaf Herman een por in zijn rib
Heg broerje wat minder, jij smeert veel te dik

Mo deed ook ons Gertjen eens vreselijk stoer
Hij at toen van nijdigheid varrekensvoer

En Dicky, ja, heus, hij ging vaak aan de dool
Hij vond 't wel goed en ging niet maar school

Thelph Sneke zij raakte weleens in 't slop
Hij viel in de gootsteen en stond op haar kop

En Hermon die jongen weet u hoe dat gaat
Hij hield eens een kip aan d' elektrische draad.

Dit waren de streken van onze wilde jeugd
Mij gaven veel zorg maar toch ook heel veel ureugd.