

Aan de leidsters en leden der Meisjesvereniging

De meisjes zijn hartelijk bedankt
voor jullie goede wenschen, Leuk dat al de
meisjes
jullie namen hadden gezegd. Je hebt zeker al
wel getruwd dat ik Dinsdag zal gepreerd
worden. Hoe of de misstag zal wesen, dat
is Gods wil. Zo heb Zijn wil van geresen,
Hij zal alles zoo leiden en doorhelpen,
Zo Zijn wil anders, ook dan zal Hij mij
geleiden door de Rivier des doods. God
is mijn vaste vertrouwen, dat Hij mij
niet tegen nog verlaten zal, Christus heeft

voor allen, die berouw over hun zonden ~~hebben~~
~~hebben~~ hebben, de met Gods volbracht, en weder
niet genade zalig. Maar misjes, de Heere wil
er om gebeden zijn, Bid elke dag op uw
kamer om die zekerheid, en maak al u
noden aan hem bekend, Vraag in alles
wat is zijn wil. Onderzoek trouw de
schriften waals gedaan word op de 16. v.
maar lees het geen verhael wesen, maar
alseen richtsnoer voor het leven. En ook
in de Verk. Genb. bewijst God zijn leiding met
zijn volk. Je bent allen Verbondskinderen,
en ^{God} eicht gelovzaamheid.

Moge de Heere je allen daartoe
kracht geven Anna Meurs.